



Protestantse Kerk
Den Haag

Kerkasiel Bethel

– Nieuwsbrief #4 –

Den Haag, zondag 20 januari 2019

Hoop wakkert aan

Vrijdagavond wisten we dat er iets op handen was, meer informatie sijpelde in de loop van de avond binnen en de uitzending van Jinek versterkte de onrust. Maar we durfden er nog nauwelijks op te vertrouwen. In de nacht kwam de NOS echter met nieuws en enkele uren later volgde onderstaande kop op de voorpagina van het AD:

CDA is om: versoepel het kinderpardon

Natuurlijk zijn we blij! Voor de familie Tamrazyan en voor de zaak van het kinderpardon betekent deze 'politieke bekering' immers een enorme opsteker en een grote extra steun. Want nu is een meerderheid binnen het kabinet en een meerderheid in de kamer voor een verruiming van het kinderpardon. De toespitsing door Madeleine van Toorenburg in het interview was helder: het meewerkcriterium zou in een soort tegen-

werkcriterium moeten veranderen en de staatssecretaris moet royaal gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid.

Openlijk is nu zichtbaar geworden welke perspectieven wij zagen en welke aanknopingspunten wij hadden. Vaak werd ons gevraagd of we geen valse hoop koesterden. Die vraag is nu, na de ommekeer van het CDA niet meer aan de orde. We zijn velen dankbaar die zich hebben ingezet, voor en vooral ook achter de schermen.

Onze dankbaarheid en blijdschap hebben we gedeeld en gevierd. De familie Tamrazyan is zielsgelukkig met deze ontwikkeling. Een oplossing voor hen lijkt een stuk dichterbij gekomen te zijn.

Tegelijkertijd voelen we echter hoe de spanning blijft, niet echt van ons af valt. Concreet is nu nog niets veranderd voor de Tamrazyans en al die andere gezinnen. Zelfs als het kabinet niet valt, zou het nog best een tijd kunnen duren. En we voelen grote bezorgdheid over de families in Zeist, die op het punt staan te worden uitgezet. Zou dat niet even opgeschort kunnen worden, is voor hen geen adempauze mogelijk?

Kerkasiel gaat door

Van meet af aan was het onze bedoeling om met het kerkasiel een adempauze te creëren: veilige ruimte scheppen voor de familie en voldoende tijd voor een dialoog met overheid en politiek. Nu zo duidelijk is geworden welke ontwikkelingen gaande zijn en hoeveel nieuwe perspectieven en aanknopingspunten die bieden, is het zaak dat we die adempauze volhouden.

Extra bemoedigd gaan we dus door met het kerkasiel voor de familie Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel en pleiten we daarmee ook voor een royaal toegepast kinderpardon.

 Jij hebt geretweet
 **Stek Den Haag** @StekDenHaag · 18 jan.
 #kerkasielBethel is
 12 weken
 84 dagen
 2017 uren
 800 voorgangers
 10.600 kerkgangers

Met hernieuwde hoop en verwachting gaan we dus ook door met de kerkdienst, die al zo lang gaande is. Nog altijd verwelkomen we nieuwe voorgangers en nieuwe kerkgangers. Nieuwe coördinatoren nemen af en toe de plek in van hen voor wie het zwaar of veel werd. Heel dankbaar zijn we voor de manier waarop iedereen bijdraagt en meehelpt. Ondanks de spanning die we allemaal wel voelen soms, ontvangen we veel positieve feedback over de warme en gastvrije atmosfeer in Bethel.

Adopteer een nacht

Toch kost het ons nu wel meer moeite dan voorheen om met name de nachten te vullen. Gesteund door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk doen we dan ook een oproep tot de adoptie van een nacht in Bethel. We nodigen groepen en gemeenten uit met een groepje mensen een nacht in Bethel door te brengen.



Het is natuurlijk niet niks om een nacht te bidden en te waken. Velen gingen ons voor in bijbel en traditie. Voorgangers en groepen die het gedaan hebben, vinden het juist in

de nacht een bijzondere ervaring. Kerkasiel Bethel is geworden tot een plek waar oude woorden en gebaren nieuwe lading en betekenis krijgen, een plek waar nieuwe taal en nieuwe tekenen een plek krijgen in oude liturgische vormen.

Er is ruimte voor directe ontmoeting, geloofsgesprek en kwetsbaar experiment. Prachtige preken hebben geklonken, oude en nieuwe psalmen, geloofsgesprekken in de Quaker-traditie, gedichten, mantra's en meditaties, *spirituals* en opwekkingsliederen, *songs* van Barnard en Oosterhuis, liederen uit de gemeenschappen van Taizé en Iona.

Het is de tijd, die de nachten bijzonder maakt. Er is namelijk tijd. In de stille en donkere tijd van de nacht gaat de dienst door, steeds weer toelevend naar het licht van de nieuwe morgen.

Graag roepen we op tot de adoptie van een nacht. Neem voor een nacht (of een flink deel van de nacht) het licht over met uw gemeente, met een groep studenten, met de plaatselijke raad van kerken, met een gespreks- of gebedsgroep of met een ander gezelschap. En meld u bij het vertrouwde adres: kerkasiel@stekdenhaag.nl.

En hoe nu verder?

Samen met INLIA zal de Protestantse Kerk Den Haag komende week een brief sturen naar de staatssecretaris en naar de fracties van de coalitie. In die brief zullen we bezwaar maken tegen het besluit van de staatssecretaris. Aan de fracties zullen we meer in detail uitleggen, welke zaak wij bepleiten met betrekking tot de familie Tamrazyan in het bijzonder en ook met betrekking tot het kinderpardon in het algemeen. Natuurlijk zullen we pleiten voor een moratorium op uitzettingen, als daartoe niet al door het kabinet wordt besloten.

Natuurlijk zullen we onze plannen ook afstemmen met anderen. Zo zal in de komende week bijvoorbeeld ook de Raad van Kerken gesprekken voeren met de staatssecretaris en met de politiek.

Spannend is op dit moment vooral hoe het gesprek in het kabinet hierover zal gaan. Wat de fracties van de coalitie betreft, houden het CDA en de ChristenUnie op 9 februari hun congressen, respectievelijk in Amsterdam en in Zwolle. Op die congressen zal het kinderpardon zeker aan de orde zijn. Ook nu beide partijen een verruiming van het kinderpardon bepleiten, zal steun en druk vanuit de achterbannen nodig blijven.

We zullen tenslotte nadenken over de manier waarop we binnen de VVD meer steun kunnen verwerven voor een verruiming van het kinderpardon. Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van een onderbemenste IND, van lange procedures, van kafkaëske regelingen en een kindermishandeling die beleidsmatig wordt aanvaard.

Wondertjes

Hoewel het kerkasiel niet nodig zou moeten zijn, gebeuren er intussen wel een heleboel veel mooie dingen. Veel daarvan wordt gedeeld op sociale media en ook wel op onze website. Voor wie dat allemaal minder intensief volgt, deel ik graag enkele kerkasielpareltjes uit de afgelopen periode: een impressie van een nachtelijk stuk kerkdienst, enkele uitgeknipte tweets, over bezoek uit Ohio en een 'megila' uit Zwitserland.

Het zijn kleine verhalen die iets doen oplichten van de wereldwijde gemeenschap van gebed die om de familie en het kerkasiel heen staat, die met ons meebidt en door ons geïnspireerd wordt en die, door precies dat te laten merken op haar beurt ook ons raakt, inspireert en bemoedigt.

Martin Luther King-dag

Maandag 21 januari a.s. is in de Verenigde Staten Martin Luther King-dag. Op die dag komen dominee Joel Miller van de doopsgezinde Columbus Mennonite Church uit Ohio met gemeentelid en musicoloog Austin McCabe Juhnke Bethel om voor te gaan in de dienst. Hun kerk biedt sinds oktober 2017 asiel aan een Mexicaanse vrouw. Miller hoorde een interview met Theo Hettema en schreef daar een stukje over. Vervolgens doneerden gemeenteleden hun *frequent flyer miles* en maakten zo de reis mogelijk. Maandag gaan zij van 16.00-19.00 uur voor in de kerkasieldienst in Bethel.



STEK Stek Den Haag
@StekDenHaag

Volg je nu

Er valt een gaatje in het rooster van [#kerkasielBethel](#). Coördinatoren overleggen over een invaller. Dan loopt er een NL broeder uit Taizé binnen. Hij is met verlof voor familiebezoek en biedt aan om vannacht voor te gaan. Het is een van de kleine [#kerkasielBethel](#) wondertjes.



20:37 - 17 jan. 2019

Wat zijn we eigenlijk aan het doen?

We zijn met zeven, zitten in een halve kring rond een lege kathedraal, worden onderzoekend aangekeken door afbeeldingen van iconische figuren en lezen hardop Psalm 107. Het is 1.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag, 4 op 5 januari. Haast ongemerkt is er al een uur verstreken sinds we begonnen zijn met ons 'stukje kerkdienst' in de Bethelkapel in Den Haag. Nog twee uur te gaan. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Denken we dat bidden helpt om politici om te turnen? Nee, zo naïef zijn we niet. Zijn we onder de vermomming van een kerkdienst actie aan het voeren? Nee, actievoeren doe je niet in de beslotenheid van een kleine kerkzaal, actievoeren doe je en plein public.

Wat doen we dan? We scheppen. We scheppen leefbare ruimte en tijd in de chaos van het leven. Precies zoals we dat elke zondagmorgen doen. Dan doen we het voor onszelf, ruimte scheppen in de chaos van ons eigen leven. En meestal vinden we het dan na een uurtje wel weer welletjes. Nu doen we het voor de familie Tamrazyan. In de chaos van hun bestaan scheppen we licht. Hun leven wordt beheerst door de chaos van vluchten, ambtsberichten, juridische procedures, dossiers, bezwaarschriften, angst, hoop, teleurstelling, stress. Hier in de Bethelkapel komt voor hen de chaos even tot stilte. Zolang de kerkdienst duurt, is er voor hen pas op de plaats: plaats voor rust, ruimte om te hopen en te bidden. Zolang de kerkdienst duurt, komt de chaos voor hen min of meer even tot bedaren. Zoals voor Jona in de grote vis, niet heel comfortabel, wel beschermd tegen de acute chaos van storm en vloed.

Betekent de kerkdienst, al het bidden en zingen en lezen, het definitieve einde van de chaos? Nee, met een kerkdienst, ook al duurt hij drie maanden of langer, krijgen we de chaos in de wereld niet onder controle. Zo naïef zijn we niet. Maar tijdens de kerkdienst klinkt wel het lied van verlangen, het verlangen naar de definitieve herschepping van hemel en aarde. Daarom lezen we met elkaar het verhaal van de verloren zoon, om eraan herinnerd te worden dat deze chaotische wereld niet aan zichzelf is overgelaten, maar een thuis heeft. We horen verhalen over het waken bij terminale patiënten als tekenen van menselijkheid in uitzichtloze situaties. We zingen liederen van Taizé als blijk van verbondenheid met hen die kozen voor een leven in eenvoud en met christenen overal ter wereld. (...) We steken kaarsen aan als bakens van licht. Voordat we er erg in hebben is het 3.00 uur. Haast met tegenzin dragen we de kerkdienst over aan het groepje dat na ons ruimte gaat scheppen. Opgewekt lopen we rond half vier door donker Den Haag en voelen ons in de ruimte gezet.

[Harm Dane | Amersfoort]

Hillie Merx

Zo gaaf: momenteel gaat Dwight Juliana uit USA voor emeritus predikant en zijn vrouw zit achter het orgel. Familie mee. Ze zijn op bezoek bij hun dochter die in Leiden werkt. Toen kwam een jong stel uit Duitsland binnen. Op vakantie in Amsterdam. Ze wisten van het kerkasiel en vonden dat ze langs moesten komen. Ik word hier wel een beetje stil van. Zo gaaf!

14:50



Diaconie Den Haag
@DiaconieDenHaag

Volg je nu

Kijk eens wat er vanochtend vanuit Friesland @BethelDenHaag werd binnengebracht: een echt harmonium, rond 1900 al gebruikt in Berlijn! Van 10.00 tot 12.00 prachtig bespeeld door een echte kenner die er binnenkort zelfs op promoveert.

#kerkasielBethel #kinderpardon



12:59 - 29 dec. 2018

Annemarie Gehrels

Ik sta nu op het station van Deventer en hoor twee vrouwen praten over het kerkasiel. Dus ik stel me voor. Blijkt dat ze morgen naar de kerk komen, vanuit Amsterdam! Ik kan dus hoogstpersoonlijk een kopje koffie voor ze maken :-)

22:27

Een megila uit Zwitserland

Het gehaakte kleedje hieronder op de foto ontving ik vorige week in een envelop. Er staat een Hebreeuwse tekst op geborduurd:

ADONAI SCHLACHENI AD BEIT EL
(De LEVENDE zond me naar beth-el).



Het kleedje bleek afkomstig van de Joodse kloosterlinge Korona Moria Hupfeld uit Zwitserland. Op internet las ik over haar dat ze voor haar gebeden in nieuwsberichten steeds naar mensen zoekt, die iets doen wat haar raakt en voor wie ze wil bidden. Voor deze mensen haakt ze dan zo'n kleedje — ze noemt het een *megila* — en stuurt dat op. Een vriend zond haar een interview met mij uit een Engelse krant. Daarop haakte zij voor ons deze *megila* en bidt voor het kerkasiel.

[Derk Stegeman]

Helpen

Wij ontvangen op vele manieren hulp en steun bij het door laten gaan van het kerkasiel en dat doet ons heel goed. Omdat het nodig is voorlopig door te gaan, vertrouwen we op de doorgaande steun en inzet van u allen! Aandacht voor de nachten is daarbij — ik herhaal het nog eens — het meest nodig op dit moment.

Neem voor alle vraag en aanbod hoe dan ook contact op via het e-mailadres van het kerkasiel: kerkasiel@stekdenhaag.nl.

Financiële steun blijft uiteraard ook zeer welkom. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel". Doneren via PayPal kan ook; gebruik dan fa@stekdenhaag.nl.

Informatie

Informatie delen we naast deze nieuwsbrief vooral via de sociale media. Op de website verschijnt elke week op vrijdag een update. Meer actuele informatie verschijnt vooral via twitter.

Hieronder nog eens de officiële kanalen, waarop we informatie delen:

Website

- www.protestantsekerkdenhaag.nl

Twitter

- @StekDenHaag
- @DiaconieDenHaag
- #kerkasielBethel

Facebook

- www.facebook.com/StekDenHaag/

Deze nieuwsbrief mag onbekommerd verder gedeeld en verspreid worden. Hoe meer hoe beter! Dat geldt sowieso voor alle informatie die via de website en onze sociale media verspreid wordt. De verbreiding van alle nieuws over het kerkasiel helpt ons zeer.

Tenslotte

Vandaag publiceerde Hayarpi op Twitter een nieuw gedicht, waarmee ik deze nieuwsbrief afsluit. Dat het ons mag oproepen om deze kinderen te beschermen in ons denken en doen, in onze gebeden en gedachten.

Met een hartelijke groet,
namens de Protestantse Kerk Den Haag,

Derk Stegeman

(coördinator & woordvoerder)
dstegeman@stekdenhaag.nl

Wie zal ze **BESCHERMEN?**

Shushan, Vrej en Jemma
Drie jonge kinderen
Kwetsbaar...
En toch opgepakt
Gedwongen meegenomen
In een donker busje

En nu achter een hek
Van een detentiecentrum
Wat hebben ze gedaan?
Deze onschuldige kinderen

Wie zal dit onrecht stoppen?
Dat deze kinderen beschadigt

Wie zal ze behoeden
Voor dreigende uitzetting?

Wie zal ze beschermen
Tegen een terugkeer?



Hoe is dat mogelijk?
Een terugkeer...
Een terugkeer?
Ze zijn in Nederland geboren
Ze zijn hier opgegroeid
Hier naar de speeltuin geweest
Hier naar school gegaan

Kwetsbare kinderen
Die na een hoopvol bericht
Van onze regering
Toch in een vliegtuig worden gezet
Wie zal ze beschermen?
Wie zal ze behoeden?
Zijn zij dan minder dan alle
anderen?

Politiek, alsje... alsjeblijft!
Breek hun kinderhartjes niet
Verbreek hun kinderdromen niet
Veeg de tranen
Van deze kwetsbare kinderen weg
Voordat het te laat is...

Hayarpi Tamrazyan